

CLAIRE BRETÉCHER

# DE BUIK

DE ONNAVOLGBARE LOGICA  
VAN ZWANGERE VROUWEN

# VOL

XTRA







© *Les Mères* by Claire Bretécher 2005 - Licensed by Hyphen s.a. France  
© 2005 Nederlandse vertaling Uitgeverij XTRA  
Alle rechten voorbehouden.

ISBN 90 77766 02 2  
NUR 370 · 740 · 851

Uitgeverij XTRA  
Postbus 2944 • 1000 CX Amsterdam  
tel: 020 625 48 52 • fax: 020 638 29 55  
[www.xtraspecial.nl](http://www.xtraspecial.nl) • [info@xtraspecial.nl](mailto:info@xtraspecial.nl)

CLAIRE BRETÉCHER  
DE BUIK  
VOL

**XTRA**









het schijnt dat je awanger bent?

ja.

gefeliciteerd... van wie?

van jou natuurlijk.

geweldig, schat.

heeft Elsbeth het je verteld?

het is ontzettend leuk om via een vriendin te horen dat je vader wordt.

wie zegt je dat je vader wordt?

wil je het niet houden?

hoor eens, Max...

je hebt altijd geroepen dat je geen kinderen wilde... ik wil dat kind en ik zal het krijgen, maar het is niet de bedoeling je de verantwoordelijkheid op te dringen voor iets dat je afwijst.

dus beschouw ik mezelf als de enige betrokkene bij de geboorte.



ik ben niet iemand die  
chanteert met  
een kind.

dat  
blijft.



word ik geacht  
het werentje te  
erkennen?

wat je wilt...  
ach, ik zie er  
de noodzaak  
niet van in...



nou, gelukkig?

wat bedoel  
je?



je hebt geen reden om me  
een schuldgevoel aan  
te praten, Max...  
geen enkele!



BAM



ja... nee... hij doet erg  
moeilijk over dat vaderschap...  
ik ben bang dat hij me  
laat zitten.

Elsbeth?



MEEUWER





Roel heeft gelijk.



ik moet  
toegeven...



...dat twee  
alcoholische ouders  
een handicap voor  
de kleine kunnen  
zijn.



maar ik twijfel  
of je wel van  
Roel is.

Wát?



ik ben er niet 100%  
zeker van want de  
de laatste heer dat  
ik in New York was...

toe nou...  
een half  
jaar  
geleden!



welnee... het was  
vlak na het trouwen  
van Mia en het klopt  
als ik het  
uitreken.



van het een kwam het  
ander... nou ja... en  
later vertelde hij me  
dat hij mormoon  
was.



en zoals je weet  
drinken mormonen  
niet.



duh, van die kant geen  
alcoholische overerving...  
daar mag ik best een  
wodkaatje op nemen...



maar als Roel  
nu wel de  
vader is?!



in dat geval:  
nog maar één!











als het hoofdje  
daar zit...



dan zijn dit zijn  
twee voetjes.



dan zit  
van zelf het  
kontje op  
deze lijn.



tenminste...  
of een elleboog  
of een  
vuistje...?



wat lager dat  
potlood.

wacht...



ik heb het  
bijna door.



toe,  
liekje...



ik heb op eens zo'n  
behoefte aan  
tederheid...



een knietje!

ROGTECHER







Laterdag 17.00 uur



Bernard,  
ih moet je iets  
vertellen.



ih verwacht  
een kind.



tenminste... Johe en  
ih verwachten een  
kind.



Bernard...



nee,  
laat me.

Bernard,  
alsjeblieft...



je zei dat je niet  
meer van Johe hield  
en dat jullie nooit  
meer vreeën.

maar dat  
was waar,  
Bernard,  
dat was  
waar!



ih was drouwen, het  
was 'snachts, ih her-  
inner me er niets  
meer van.



hoe weet je  
dan zeker  
dat het van  
jou is?

Johe liegt nooit...  
Bernard, je  
vergist je.



je zei dat je bij haar weg zou  
gaan en ih geloofde het...  
ons ateliertje in de  
Jordaan... ih geloofde  
het...

want ih neem aan dat  
daar nu wel geen  
sprake meer van  
zal zijn.



je neemt het me vast huwelijk,  
maar je verdient de waarheid:  
ih ben nu al gehecht aan  
dat kind.

aha.



eigenlijk heb ik altijd  
al heel erg naar een  
hond ver-  
langd.

dat  
begrijp ik  
best.



ik heb ook altijd  
heel erg naar een  
hond verlangd.

he?



waarom heb je  
me dat nooit  
gezegd?

had dat  
iets  
veranderd  
dan?



voor mij is het alleen  
maar een droom, die  
voor jou nu werke-  
lijkheid wordt.

wees  
niet zo  
bedroefd...



het is zo mooi,  
maar tegelijk  
zo triest.



en Johe?

hoerzo  
Johe?



tevreden?

natuurlijk,  
ze is 38 jaar.



ik hou  
veel van  
Johe.

ik weet het.



nou, ik neem aan dat we  
goede vrienden zullen blijven...  
veel geluk met  
z'n drieën.

NEE!



God! ik wil onze relatie  
niet opgeven, maar ook mijn  
hond niet in de steek laten!  
wat een dilemma!

René,  
ik weet  
dat je  
zwah  
bent...



...maar als je je zwahheid  
weet te overwinnen,  
is er misschien  
een oplossing.

onmogelijk!



wat voor oplossing,  
Bernard?







ik heb Bernard  
gesproken...

oh.



we zien hem  
nooit meer.  
Hoe komt  
dat?

hij is  
verhuurd.



ik heb hem verteld  
dat je zwanger bent.

ik zie er het nut  
niet van in dat  
aan iedereen te  
vertellen.



Johe, ben je er echt  
zeker van dat je het  
kind wilt houden?



René, we hebben het er al  
honderd keer over gehad.  
Ik wil geen abortus.  
Laten we er over  
ophouden.



ja, maar weet je zeker  
dat je het kind  
ook na de geboorte  
willt houden?



natuurlijk! wil je soms dat  
het geadopteerd wordt door  
Colombianen?  
wat bedoel je nou  
eigenlijk, René?



waar stuur je  
op aan? je was  
toch zo dol van  
blijdschap?



ik denk alleen dat de combi-  
natie van kind en werk te  
zwaar voor je zal zijn.

niet als  
jij jouw  
deel  
doet.



het zou een stuk  
makkelijker zijn  
als ik het dan  
had.



natuurlijk zou je het  
mogen zien wanneer  
je maar wilt.



wat is dat nou weer...  
hang je opeens de  
moderne vader uit?



je wilt me mijn  
hind afnemen!  
dat is het! wat  
ben je voor  
monster,  
René?!

dat hind  
is ook  
van mij.



het is van ons!  
ik was zo gelukkig...  
ik heb het je al  
vijf jaar niet meer  
gezegd, maar ik  
hou van je,  
René!

ik hou  
ook van  
jou, Johe,  
dat weet  
je toch!



als je het hind niet  
wilt, zeg het dan  
en sodemieter op.  
ik zal me  
wel redden.

nef...  
je hebt  
het niet  
begrepen.



ik heb het heel goed begrepen...  
je wilt er alleen op zondag een  
dagje mee op stap... maar welnee  
zoals die kloot-  
zakken van  
gescheiden  
ouders!



sodemieter op of  
ik sla je op je  
bek!

ohé, als je  
zo'n toon  
aanslaat...



RENÉ,  
KOM TERUG!



Johe werkt  
vreselijk tegen...  
dat zal nog  
moeilijk worden.

ah.



er is natuurlijk  
een mogelijkheid,  
René...

wat voor  
mogelijkheid,  
Bernard?



u heeft dus de keuze tussen gemeenschappelijk eigendom met gegarandeerde inkomsten en gefinancierd gemeenschappelijk eigendom, op fiscaal gebied kunt u kiezen voor een forfaitaire aanslag, een reële berekening...



ligt er vloerbedekking op de overloop?



wie u ook bent, u heeft iemand nodig die u een kop koffie aanbiedt. gelukkig ben ik hier.



ik ben vast vreselijk!

ik vind u perfect.



u kunt me vertrouwen of niet... u moet zelf maar kiezen.



mijn man wil me verlaten en ons toekomstige kind houden...

dat is waanzin.



hij heeft zich aangesloten bij een verbond van "nieuwe vaders" en zal mijn 16 jaar therapie tegen me gebruiken!

bedriegt hij u?



nee... hij heeft nog nooit naar een andere vrouw gekeken.

ik begrijp er niets van.







Louis, de stemming tussen mij en René verslechtert... ik voel dat hij tot alles in staat is om me m'n kind af te nemen!

ik moet je iets behen-  
nen,  
Joke...



ik heb altijd vreselijk naar een kind verlangd...

waarom heb je er dan nooit een gehregen?



ik heb geen kind verwelken... dat is mijn drama.

en hier sta je om me een kind te geven...

Louis...



...waarvan ik nu al zoveel hou alsof het van mijzelf is!

lastig om aan René uit te leggen.



laten we er vandoor gaan!

onmogelijk! de hawer in de kliniek is al besproken en mijn moeder komt dit weekend.



ik hou van je! we moeten er vandoor gaan!

ik ben bang... ik voel me nu al achtervolgd door hordes "meuwe vaders"!



niet tot in Brazilië, als ik die baan van directeur bij ons filiaal daar aanneem!

oh schat!



laten we meteen na je bevalling vertrekken.

nog liever ervoor... ik zou het niet kunnen verdragen om met René en de baby naar huis te gaan.



laten we weggaan zodra ik uit de kliniek kom.



maar je man zal er dan zeker bij zijn.

mijn god, Louis... dat moet dus heel voorzichtig gebeuren... het zal moeilijk zijn voor René...



hij is moederziel alleen... hij zal zich zo eenzaam voelen, de klootzak.



ik geloof dat ik een oplossing heb!

wat voor oplossing, Louis?



Bernard, het gaat steeds slechter tussen Johe en mij. we zullen het of nooit over eens worden.



we moeten een besluit nemen. dat probeer ik je nu al maanden duidelijk te maken.



laten we voorzichtig handelen... het zal moeilijk zijn voor Johe... ze zal zich vreselijk alleen voelen... ik hou veel van Johe...



ik ben geh op die trut... maar denk je ook wel eens aan mij?!



ik doe niet anders, Bernard... aan jou en aan haar...



ik zal mijn eigen kind ontvoeren, met het risico dat de feministen me mijn ogen zullen uitkrabben.

we kunnen naar Taiwan vluchten.



ik volg een cursus over de import en export van Chinees antiek...



volgens mij moeten we de kleine bidnappen zodra ze de klimiek verlaat.



Johe vermoedt iets... ze zal geen stap veraetten zonder de baby.

toch wel.



oh nee... ik weiger pertinent om geweld te gebruiken!

ohé.



toch tekent zich nu al duidelijk een oplossing af... wat voor oplossing, Bernard?







Joke, ik wil je bedanken dat je me dit kind geschenken hebt.

ik wil jou ook bedanken dat je me dit kind hebt geschenken...



ik wil dat je weet dat wanneer ik je in de toekomst pijn zal doen, dat niet is vanwege haat tegen jou, maar vanwege liefde voor mezelf.

voor mij geldt hetzelfde.



ik heb echte hoffie meegebracht. ik dacht dat het je goed zou doen na het slootwater van deze kliniek.

tjee, dat is aardig van je!



schiet op, René... de kamer moet voor de middag weer vrij zijn.



laten we nu snel gaan.



Joke...

nee.



Joke... voor de laatste keer... luister naar me.

te laat.



omdat het te laat is, moet je naar me luisteren!





we nemen  
er nog één,  
René.

goed.  
maar  
hoe?



ik vind  
wel een  
oplossing. ja,  
Bernard.



ik moet je  
iets zeggen,  
Johé...

zet hem goed  
naar achteren.



Brasilië  
gaat niet  
door.

rijd maar door  
naar Buitenveldert,  
ik heb daar een  
flatje.



Johé, ik ben bang dat  
ik je zal teleur-  
stellen in het leven.

doe niet  
zo raar!



ik heb last van  
stemmings-  
wisselingen.

dat is  
normaal, liefje.  
je bent een  
man!



ik ben  
egocentrisch.

tuurlijk,  
schatje,  
je bent een  
man.



ik ben  
infantiel.

maar hartje,  
je bent een  
man!



daarentegen  
ben ik wel  
eerlijk.

hé?



ik ben  
een  
vrouw!



dat is beter  
dan niets.







geen ernstige  
ziekten gehad?

nooit.

chirurgische  
ingrepen?

op mijn elfde zijn  
mijn flaporen  
gecorrigeerd.

zwanger-  
schappen?

ih heb een  
dochter die  
lerares  
Russisch is.

welke  
voorbegheids-  
middelen  
gebruikt u?

ah!

dat is nou juist waarom  
ih hier zit.

ih luister...

mijn verloofde is 27...  
hij wil absoluut  
een kind van me.

op zich lijkt het me wel  
wat, maar 45 jaar, is dat  
niet een beetje laat,  
dochter?

als u zich regelmatig laat con-  
troleren en goed gezond  
bent, hoeft het geen  
probleem te zijn... we  
zullen 'ns  
blijven...

ja,  
maar  
ih twijfel  
nog!

mijn verloofde is in staat zich aan  
me te gaan hechten, zijn aan-  
wezigheid thuis zal heel na-  
drukkelijk  
worden.

dus als ih straks genoeg  
van hem krijg, gaat dat  
problemen  
geven.



ik heb hier de uitslag van de vruchtwaterpunctie... alles gaat goed. geen syndroom van Down, geen afwijkingen aan de chromosomen.



het is een jongen.

oh ja? ik dacht eerder aan een meisje...



met bruine ogen, waarschijnlijk bijziend.

bruin? waarom bruin?



hij zal vrij klein van stuk zijn met aanleg voor corpulentie.

maar mijn man is lang en mager en ik zelf... ik...

eerder een dromer dan een ondernemer... een aardig, sympathiek kind.

ach... ai ai ai ai ai!



dat is alles wat ik u met de huidige stand van zaken kan zeggen.

weet u zeker dat u mijn dossier voor u heeft?



mag ik mijn man even bellen?

gaat uw gang.



dokter...



... we nemen hem toch maar met.



ik werd als eerste van mijn klas ontmaagd en ik was de eerste die ging scheiden. iedereen behandelde me als een slet.



op mijn twintigste deed ik mijn eerste reportage in Ethiopië, helemaal alleen met m'n hameel.



iedereen zei dat ik me onvrouwelijk gedroeg.



ik ben twee jaar op Berkeley geweest, drie jaar in Peking. ik heb Mantsjoerije op de motor doorkruist. ze zeiden dat ik labiel was.



op haar derde deed mijn zusje heel feministisch aan pottenbakken. ze zeiden dat mama maar had geboft met haar.



toen ik op de Zeedijk mijn one-woman-sex-show deed, zeiden ze dat ik eens naar een psychiater moest.



toen ik mijn zaak in elektronische spelletjes opzette, zeiden ze dat ik een streber was.



als ik een kind op schoot nam, zeiden ze dat het geen porem was.



als ik het niet oppakte, zeiden ze dat ik een zuurpruim was.



nou, om het goed te maken, heb ik besloten er één te maken... met Lucas, de oudste zoon van mijn nicht...



WAUW!



over drie maanden kunnen ze me niets meer maken!



dames, vandaag gaan we ons eens bezig houden met het kantelen van het bekken... heel belangrijk! als je het bekken niet de baas bent, kun je het bevallen wel op je buik schrijven!



iedereen op de rug,  
plat op de grond,  
benen opgetrokken...



ik rol nu over mijn  
stuitje, van voor naar  
achter, van achter naar  
voren... rustig aan...



en ik vergeet natuurlijk  
niet de jonge-hondjes-  
ademhaling: HHA-HHA-HHA...  
van voor naar achter, van  
achter naar voor...  
ik rol...



HHA-HHA-HHA-HHA...  
ik voel hoe mijn baar-  
moederhals zich opent...



en daar gaan we weer...  
ik rol...



Mark heeft het begrepen...  
heel goed, Mark... kijk eens  
naar Mark, dames!



HHA-HHA-HHA-HHA...  
ik kantel...



zou je het erg vinden je  
sigaret uit te doen, Sabine?  
Ik kan niet legen rook.



ohé, Mark, jullie kunnen  
weten hoe je moet persen,  
maar wij hebben de  
pijn!







geloof je  
het?



verrukkelijk, aardig,  
een schat, geen halve  
gare...



ongetrouwd, geen flikker  
artistiek, lekker stevig...



hij is smoorverliefd, een super-  
minnaar, maar geen rare ideeën.  
laat zich niet zomaar van de  
wijs brengen, nooit...



35 jaar, al 2'n haar nog,  
ongeveer 1 meter 60, niet ver-  
waand, in een halve minuut  
bruin...



ik heb mooi zoeken, ik kijk  
niet naar hun lengte, het is  
de eerste normale vent in mijn  
leven.



en stel je nou eens voor dat ik  
zwanger ben en hij is er nog  
blij mee ook... dat is het zelfs  
wil houden!



zeg eens eerlijk  
wat je ervan  
denkt!



liekje...  
het is reus-  
achtig!



IK WIL NIET MEER!  
IK WIL NIET MEER!

BOM  
BOM

wat is er?  
wat is er?

IK WIL  
NIET MEER!

kom, kom, het is  
nu te laat!

we hebben toch  
besloten dat de  
eerste van ons  
drie die  
zwanger  
was, dat  
ook zou  
blijven!

IK WAS ME  
ER NIET VAN  
BEWUST!

niet bewust  
van wat,  
Tiet?

IK WIL  
DE  
VADER!!

kraam toch geen  
onzin uit! wat  
doet de vader  
er nou toe?

we kunnen moei-  
lijk alle heren uit  
de kroeg aan een  
bloedproet  
onderwerpen.

jullie kunnen  
het toch niet  
begrijpen!

is dat het?  
ohé... het  
is weer  
zover!

straks begin je  
weer over  
"onbeschrijflijke  
ervaringen"...

nee, maar ik  
wil weten wie  
de vader is!

goed... ik moet  
er nu vandoor.  
ik heb een  
etentje.

ik zou nog  
even bij mijn  
moeder lang-  
wippen.

gaan jullie  
weg?

we bellen wel... blijf  
rustig, neem een  
tranquillizer.

denk je dat ze ons nog lang  
zal vervelen met die vader-  
onzin?

laat  
maar...  
ze is op  
de inte-  
ressante  
toer...





gisteren heb ik me nog laten  
beetnemen, maar inmiddels  
heb ik een uiterst modern  
persarium van verarmd uranium,  
de nieuwste Japanse morning  
after-pil en drie pakjes durex  
in mijn  
nacht-  
kastje...



en precies nu ik alles  
voor elkaar heb, ben  
ik Jacqueline tegen-  
gehoen.



ANTICAR







kun je mijn  
teennagels  
even knippen?

zoals  
u wenst,  
mevrouw.



ha, ha! zo zie ik je graag,  
op je knieën aan mijn  
voeten.



daar zit je, gehnield  
als een slaaf...  
ik geniet.

arme  
vrouw!



zij kon het schaamrood  
langzaam naar de  
oren van de  
man zien  
stijgen...

EÉN: in de  
liefde bestaat geen  
vernedering.



TWEE: het betreft hier geen  
liefde maar  
geneerhuldige  
hulp.  
ach, meneer  
probeert me te  
beschuldigen...

DRIE...



verloren moeite! ik ben de bijen-  
koningin en jij bent niets dan  
een eenvoudige hommelmijn  
onder-  
geschiedte!



daarom kan je me  
niet beschul...



godver-  
domme!



heb je je  
pijn gedaan?











Wat zeg je, Fred?  
Judith staat op het  
punt te bevallen?...  
jaja, natuurlijk  
wil ik erbij zijn...

...natuurlijk  
wel... ik  
ben haar  
moeder!

ik kom meteen  
met de auto.  
geef haar alvast  
een zoen van me.  
tot zo.



hallo Kees...

tot zo.

oh, moeders  
water is gebroken...?  
natuurlijk  
kom ik...  
ik ben toch  
haar dochter?

ik kom eraan.  
geef haar maar  
een zoen van  
me.



Martine? luister:  
de twee konijnen van de  
familie beginnen  
te werpen...  
dat geeft me  
even een ver-  
warring...  
zullen we ons  
maar gaan  
bezatten?

je bent  
toch mijn  
vriendin?



ahum,  
ahum!



Chantal, ik mag je graag, dus ik  
bemoei me met iets  
dat me niet aan-  
gaat...



rondlopen met je vosje  
over je bolle buik vestigt  
er juist de aan-  
dacht op.



je hebt volkomen gelijk dat je  
het probeert te verbergen... als  
je geen ambtenaar bent en je  
bent een vrouw met verantwoor-  
delijkheid, dan kun je je het  
niet veroorloven.



temeer omdat je vast wacht op  
verlenging van je contract. Ik  
hoef je niet te vertellen dat die  
aangieren hier jouw afwerig-  
heid zullen aangrijpen om jou  
eruit te werpen.



dus luister goed: dit is het  
geheim om een chef om de  
tuin te leiden: verander  
nooit van uiterlijk... neem  
bijvoorbeeld  
mij!



ik draag al 20 jaar dezelfde  
Chanel-pakjes... toen ik zwanger  
was: knip-knip... aan iedere  
kant van mijn rok een knip  
met de schaar, mijn jasje erover  
en een zijden sjaal ervoor.  
ze hebben miks  
gemerkt.



en natuurlijk niet langer  
dan twee weken ertussen.  
uit... laten we zeggen,  
een flinke griep.

dank u,  
mevrouw  
Vouk.

dat is mijn advies,  
gratis  
en  
voor  
niets.



oh, de vergadering begint een  
kwartier eerder?  
ik kom er met  
een aan, meneer  
Wessels...



BLEICHER

ik wil weten wat voor  
effect het op je heeft...  
hoe het voelt...

goed.



hoera: goed?... je ligt erbij  
als een zoutzak.

tsja, het is  
moeilijk uit te  
leggen.



je voelt het niet  
meer... daar... wat  
je normaal onop-  
houdelijk voelt...

"het"?



je weet wel, dat  
gevoelsding...

de clitoris?

welnee...



wat achterlijk,  
het ligt op het  
puntje van mijn  
tong...  
toch angstig!

angst?



dat is het.







ik heb wat kleertjes van  
Niekje meegenomen. het  
meeste heeft hij zelfs niet  
ad-  
gehad.



kruippakjes natuurlijk  
in alle soorten en  
maten.



wat is dit ook alweer?  
oh ja... een  
tuniekje.



hij zelf maar of er  
wat voor je  
bij zit.



ja, schattig, hè...  
er zijn nog andere  
ook.



wat?



wat is er?



het wordt  
echt!







net zoals ik... toen ik  
in verwachting was  
van Martin had  
ik goddelijke  
borsten.







heb je het  
houd of zo?

nee.



wat is er dan  
aan de hand?

ik heb de  
uitslag gehoord...  
het wordt een  
jongen.



ben je dan  
niet blij?

jawel,  
daar gaat  
het niet om...



maar ik kan vast niet  
tegen dat geschop in  
mijn buik.











wat gebeurt er hier?  
het lijkt wel een  
rampgebied!

niets om te  
lachen.

Minaes gaat zo  
werpen. ik ben er  
vreselijk aan toe!

ze sleept zich nu al over het  
tapijt en zal zo direct wel in  
het bloed baden... het  
schijnt voor hatten een  
marteling  
te zijn...

ik weet niet hoe ik dit vol  
moet houden... als ik denk  
aan wat ik heb moeten  
lijden om jou op de  
wereld te  
zetten!

ze kan wel 10 centimeter  
inscheuren, dat is mij ook ge-  
beurd... het heeft wehen, nee,  
maanden gehost om te  
generen...  
afgryselijk!

jij duurde 17 uur en je  
zusje 12... ik zou liever  
doordgaan dan dat nog  
eens mee te  
maken!

en dan te bedenken dat  
iedereen zegt dat je het zo  
bent vergeten! hoe kan je zo'n  
nachtmerrie ooit  
vergeten?!

lieve hemel, als ik eraan  
denk wat dat arme dier te  
wachten staat, word ik  
er zich van!

MARTINE!!

SLAM

JE HEBT GEEN  
HART!

FLOP FLOP

ANETICHOED





wat een leuke kop trekt  
die dochter van jou, zeg!



ze is al de hele tijd zo, ja.  
vreselijk gezellig om die tegenover je  
te hebben.



ze moet maar uithijgen...  
ze is nog niet te groot voor  
een opdoffer!



eet!



ik weet zeker dat ze zich tussen de  
maaltijden door volproept met snoep...  
moet je haar eens zien... ze is  
moddervet!



is het soms de nieuwste  
mode om je regenjas binnen  
aan te houden?



wat heb je nou eigenlijk?  
nou, komt er nog wat?!



BREKEND





nou, wat is er, John?



je wilt met me vrijen terwijl ik zwanger ben van je beste vriend...



wat goor!

bedenk eens hoe interessant dat is... het gaat om een onbewust homoseksueel verlangen naar Peter via mij.



of wil je soms het moedertaboe doorbreken?



of wil je terug naar de baarmoeder? ... erg origineel.



of heb je agressieve gevoelens jegens het kind?



... toch een indringer in je relatie met Peter...



erg klassiek allemaal, maar dat vind ik niet erg...



... omdat ik nu een hondje ben dat alles lust!



van alle blootzakken zie ik jou het meest zitten!



ja, maar ik heb nu een afspraak met André om die maquette voor de fotosessie weg te brengen... weet je hoe die heet?



heb ik iets verkeerd gezegd dat je zo doet?

het was een grappje, John... ik zweer je dat je bijzonder mysterieus bent!



BRETÉCUE



sorry hoor, maar ik vind  
achterover leunend gehurkt  
bevallen echt overdreven!

maar zo doen  
de vrouwen in  
Kibubu het.



zonder zelfs  
het meel-  
stampen te  
staken, met  
de stampen  
tussen hun  
grijptenen.

willen ze soms de  
meelproductie be-  
vorderen dat ze bij  
de kliniek zullen  
prijsen  
vragen?



hinderen uit  
Kibubu zijn  
het minst  
nervens van  
de hele  
wereld.

nu, ik zou wel  
eens zo'n psychi-  
ater uit Kibubu  
willen spreken!



je moet de  
zedes van je  
voorouders  
niet veroor-  
delen met je  
westerse men-  
taliteit!

je moet je  
afkomst niet  
verloochenen,  
da's  
alles!









waarom moet ik er per se naar toe?

waarom? om me met water te besprenkelen, om me met mijn ademhaling te assisteren, om te lijken...

je hebt je moeder om je hoofd te besprenkelen, Sonja voor de ademhaling en die andere lul om te hoehe-loeren. is dat niet fijn?

verdomme, jij bent toch de vader?!

je zal er de rest van je leven spijt van hebben dat je de geboorte van je eigen kind niet hebt gezien. er is gewoon niets mooiers op de wereld!

het is heel heel mooi.

ik walg ervan.

nou zeg, dat is geen grapje meer...

trek het je niet aan, Frederichje... hij provoceert alleen maar.

jullie begrijpen me niet. ik ben het zwakhke geslacht. ik ben erg gevoelig... ik kan er niet tegen!

en ik kan er toevallig niet tegen dat jij niet onder het mes moet en ik wel!

erg leuk.

en hoe moet je dat nou allemaal aan je vrienden uitleggen?

goed, ik zal nog wel zien.

maak je maar niet druk... hij wil stoer doen... hij zal er zich van zijn als hij er niet bij is.

weet ik wel...





dere dame doet niet zo goed  
haar best...  
ze is wat  
lui!

heb je het hoofdje?...  
inzoomen verdomme!

ik zie  
niets...



het is een  
meisje!



heb jij iets  
gezien?

welnee,  
niets.

ik ook geen  
moer!

goed gedaan,  
dame.



idiot, hé, Irma...  
nou hebben we niet  
eens een aandenken...

PREZICATO











In *De buik vol* schetst Claire Bretécher de verwarring die een zwangere buik aanricht. Op hilarische wijze toont ze de onnavolgbare logica van moeders in spe, het nerveuze gedrag van aanstaande vaders en de randverschijnselen van het zwangerschapscircus. De spreekwoordelijke roze wolk kleurt soms vervaarlijk donkergrijs. De lusten en lasten van zwangerschap gaan niet altijd gelijk op, maar het helpt als je erom kunt lachen!

Claire Bretécher is de eigenzinnige *grande dame* van de *bande dessinée*, ook wel gekscherend 'Frankrijks beste socioloog' genoemd. Als een van de eersten kaartte zij in stripvorm persoonlijke en maatschappelijke onderwerpen aan uit de politieke arena, de straat en de slaapkamer.

Bretécher werd vermaard met de reeks *De Gefrustreerden*, haar magistrale kroniek van de jaren zeventig, waarmee ze de strip volwassen maakte. *Agrippine*, haar serie over de grillen van een 15-jarige pubermeid, was als animatiereeks op de televisie te zien.

'Bretéchers verbeelding van de werkelijkheid getuigt van een fikse dosis psychologisch inzicht. Ze houdt je een lachspiegel voor.' - *NRC/Handelsblad*

'In de strijd tussen de seksen kan de pen machtiger zijn dan het zwaard - tenminste, als die pen wordt gehanteerd door Claire Bretécher.' - *Scanorama*

